

# Kom maar binnen !

Op verkenning in het Kasteel van Laarne  
Een boeiende ontdekkingstocht voor kleuters



Onder leiding van een gids gaan de kleuters op verkenning in het kasteel. Op een luchtige en speelse manier ontdekken ze alle hoekjes en kantjes, van de kelder tot de zolder.

De gids ontvangt de kleuters op de brug vóór de imposante toegangspoort van het kasteel en toont hen niet alleen hoe ze een kasteel kunnen herkennen, maar ook hoe ze er als ridders en prinsessen moeten binnenschrijven...



In elke kamer leren we iets nieuws over het leven in het kasteel. Aten ze al frietjes in de riddertijd? Op welke manier werd het kasteel verwarmd? Hoe zat dat met de verlichting? Waarom zijn de muren zo dik? En wat doet die paal in de binnentuin?

In de kelder maken we heksensoep en dansen we rond de ketel. Op zolder passen we een echte helm en voelen we hoe zwaar een maliënkolder weegt.



Natuurlijk nemen we ook een kijkje in de oude gevangenis en ontdekken we welke schat er achter de dikke kluisdeur schuilt.

DOELGROEP	2de en 3de kleuterklas
GROEP	Max. 25 kleuters per gids
DUUR	1,5 uur
PERIODE	Op schooldagen, van januari tot eind oktober. Reservatie verplicht. Hou er rekening mee dat het in de winter erg koud kan zijn in het kasteel.
VOORBEREIDING	Het is wel leuk als de kinderen verkleed naar het kasteel komen. De leerkracht kan ook gebruik maken van de documentatie die we op voorhand bezorgen.
BEGELEIDING	Gids De leerkracht is tijdens de rondleiding aanwezig
DOCUMENTATIE	Bij reservatie krijgt de leerkracht een infobundel toegestuurd
PRIJS	3 euro per leerling + 50 euro per gids (max. 25 kleuters per gids) leerkracht gratis
BIJZONDERHEDEN	We leren al spelend Denk en doe opdrachtjes met veel interactie en reflectie
EXTRA	Een prachtig kasteel Andere activiteiten in de buurt om er een daguitstap van te maken

Info en reservaties:

Kasteel van Laarne - Eekhoekstraat 5 - 9270 Laarne  
0468 11 98 14 - veronique@slotvanlaarne.be

